



Assel Don Bosco Centrum

Vorming, Bezinning en Ontspanning

Nieuwsbrief



December 2014 nummer 25

Voorwoord

Beste lezer, lezeres,

Dit is het decembern timer van Assel Don Bosco Centrum. We staan in dit nummer stil bij Kerstmis, onze activiteiten tijdens de stille maanden voor ons centrum en willen graag een korte terugblik geven op het werkjaar 2014.

Tijdens de vrijwilligersteamdag, gehouden op 15 november, is er een opsomming gegeven van de door de vrijwilligers ondernomen activiteiten van het afgelopen jaar. Eerlijk gezegd, het is een indrukwekkende lijst geworden welke ook degelijk zichtbaar is geworden in ons centrum.

Anderzijds, bij alle drukte die op ons afkomt, bereiden we ons voor op het feest van Kerstmis. Het feest van het Kind en het Licht en vooral van hoop.

We wensen elkaar vrede en veel mooie dagen toe en vooral in het nieuwe jaar heel veel goeds en dat voornemens echt gerealiseerd mogen worden. Assel Don Bosco Centrum werkt uitsluitend met vrijwilligsters en vrijwilligers, samen aan het ideaal voor het werk van Don Bosco in Assel. Om aan onze gasten een mooie sfeervolle, inspirerende omgeving te bieden.

Als coördinatoren zijn wij trots op de vrijwilligersploeg die toch maar steeds klaar om alles zo netjes en mooi mogelijk te maken en de zaken op de toekomst voor te bereiden.

Wij wensen u allen alvast Zalig Kerstfeest en een inspirerend jaar 2015 toe.



OP WEG NAAR VREDE

(Toekomstvisioen van nu.)

*Eens komt er een tijd
dat de volken
op weg zullen gaan
en vrede en gerechtigheid
zullen zoeken.*

*Dat ze het tranendal
Van een verscheurde aarde
achter zich laten
en zich laten leiden
door wat de Eeuwige
werkelijk wil.*

*Dan zullen ze ontdekken
dat het niet uitmaakt
of je de Eeuwige
God, Heer of Allah noemt
of zijn naam niet uitspreekt.
Als je maar handelt
in zijn Geest
en zijn wegen gaat.*

*Dan zullen ze
hun bommen ombouwen
tot kinderspeelgoed
en hun raketten omsmelten
tot landbouwmachines.
Aanslagen en
vergeltingsacties
zijn voorgoed verleden tijd.*

*Kom, laten we op weg gaan,
volken van de Aarde.
Laten we vooruitlopen
op de toekomst.*

*(uit tijdschrift: Geloven in Nederland
Greet Brokerhof – van der Waa
Geïnspireerd op Jesaja 2: 2-5)*

DAG VAN DE DIALOOG

Op woensdag 5 november werd ook in Assel Don Bosco Centrum de Dag van de Dialoog gehouden. Ons centrum was één van de vele plekken in Apeldoorn die op deze dag gastvrijheid boden aan mensen die graag met elkaar in dialoog gingen. In totaal waren er in Apeldoorn 38 tafels met gemiddeld 7 personen. Assel Don Bosco Centrum had drie tafels. Er deden 22 mensen mee.

De groep bestond uit deelnemers vanuit Afghanistan, Nederland, Guinee Bissau, Armenië, Egypte, Libanon en Antillen.

Na koffie en een ontvangst met uitleg over het landgoed van Don Bosco en een korte kennismaking met Don Bosco als persoon werd er een wandeling gemaakt naar het meditatiebos. Onderweg maakten de deelnemers spontaan kennis met elkaar. Rond half zes was men terug in de Kampschuur. Het eten was bereid door Layla, een vrouw van oorsprong uit Afghanistan. Na het eten begonnen de gesprekken met als Thema: met elkaar en voor elkaar. Via kaarten van het Levenskunstspel leerden we elkaar beter kennen en met diep respect voor elkaar werd er naar elkaar geluisterd. Er was een grote interesse voor ieders verhaal. Heel inspirerend en zeker voor herhaling vatbaar.

Na de gesprekken vertrok men naar het Stadhuis van de gemeente Apeldoorn om daar deel te nemen aan de afsluiting van de Dag van de Dialoog.



Enkele deelnemers aan de dag van de Dialoog.

met de geboorte van een kind begint de wereld opnieuw

Uit Spirit: iets om over na te denken



Buitenschaakspel bij de Villa



Op dinsdag 4 november is er een schaakbord voor buiten aangelegd. Het was wel een klus. Maar nu kunnen onze gasten zich ook op dit niveau met elkaar meten. De stukken staan er fris bij en willen graag verzet en uitgedaagd worden.



Andere activiteiten

De komende twee maanden zijn we druk bezig om Assel Don Bosco Centrum flink op te knappen. De draadglasramen in de stal zijn vervangen door gewoon vensterglas.



De kamers in de Piramide worden geschilderd en krijgen een nieuwe laminaatvloer. De vloer van de Kampschuur wordt opnieuw van een coatinglaag voorzien. De huiskamer in de Villa heeft al nieuwe verlichting en wordt geschilderd, krijgt andere vloerbedekking en er komen nieuwe fauteuilles. Ook de voorkamer krijgt langzamerhand een andere look. Het vraagt wel een goed logistiek verhaal en inzet van de vrijwilligers van Assel Don Bosco Centrum. Half januari 2015 hopen we de gehele operatie afgerond te hebben.

Vrijwilligersteamdag

Op zaterdag 15 november 2014 werd er een vrijwilligersteamdag gehouden in de Piramide. De andere ruimten waren niet beschikbaar omdat daar groepen hun weekend hadden. Van de totaal 27 vrijwilligers waren er 22 personen aanwezig. De andere 5 waren ziek of hadden een verplichting elders.

Om 12.00 uur stond er koffie en thee en rond half één was er een feestelijke lunch. Na de lunch werden de verschillende werkgroepen uitgenodigd om hun verhaal te doen over het afgelopen jaar. De werkgroep gastvrouw/ gastheer leverde enige nieuwe inzichten die we gaan implementeren in het nieuwe jaar.

Het was een zeer aangename verantwoording naar elkaar van ieders activiteiten.

Na dit gedeelte werd de groep vrijwilligers gevraagd om de stal zodanig in te richten dat de meubels uit de Piramide en de Kampschuur daar kunnen worden ondergebracht in verband met het opknappen van deze ruimtes in december en januari.

Na deze korte actieve onderbreking werd ieder gevraagd om de activiteiten, op allerlei gebied, van de vrijwilligers te benoemen. Het werd een lange lijst.

Geweldig dat dit allemaal dit jaar heeft kunnen gebeuren. We hebben allemaal hard gewerkt en door samen aan te pakken het financieel mogelijk gemaakt al deze nieuwe zaken aan te schaffen. Hartelijk dank daarvoor.

Er zijn een paar zieken die ik graag met name wil noemen. In de eerste plaats Marga Baas en Clemens Boon die dit jaar een zeer moeilijke periode achter de rug hebben en er nog niet mee klaar zijn. Ons hoofd van de huishouding, Cato, is ook even uit de roulatie vanwege de ziekte van Pfeiffer. Namens het team wens ik hen heel veel sterkte en vooral beterschap toe.

Er zijn nieuwe vrijwilligers die we van harte welkom heten: Annelies van Rheenen, Peter Bloemendal, Nericha Marchena, Anja Tijmense en Gijsbert Dieleman. Hen wens ik een fijne tijd toe en hoop van harte dat zij met de rest van het vrijwilligersteam ons centrum kleur geven.



Inspiratiecafé is er voor jou- du wees welkom

Op **zaterdagmiddag 13 december a.s.** organiseert Don Bosco Werken Nederland in de Kampschuur van Assel Don Bosco Centrum een Inspiratiecafé. Van 14.00 uur tot 17.00 uur. We naderen het einde van het jaar en willen er nog **een boeiend café** tegenaan knallen.



Wat mag je verwachten? Gezelligheid met leuke mensen, drankjes en friet, een bijdrage van twee creatieve Don Boscodames die ons meenemen in hun enthousiasme en een spreker van formaat!

Bardo Koolen, oprichter van BOMPeC (Beter Omgaan Met Problemen en Conflicten) is de inspirerende spreker van de middag. We hebben het geluk om hem te kunnen inhuren voor deze zaterdagmiddag. Bardo leidt professionals op die met jeugd en jongeren werken en staat in nauw contact met de wetenschappelijke wereld die zich bezighoudt met gedragsproblematiek. Hij is een echte praktijkman en kent de theorieën erachter. In zijn laagdrempelige verhaal zul je bemerken dat hij een groot hart heeft voor jeugd en jongeren en de nadruk legt op preventie.

We hebben Bardo gevraagd om ons wegwijs te maken in het ongewild lastige gedrag waar kinderen en jeugd mee kunnen kampen. In gedragsstoornissen, angsten en depressies zal hij ons deze middag meer inzicht geven en zal kritisch kijken naar het systeem dat onze maatschappij hanteert. Sluit dit eigenlijk wel aan bij de jongeren?



DON BOSCO
WERKEN
NEDERLAND

Deze middag is voor iedereen: professionals en alle andere deelnemers aan onze maatschappij, met een hart voor jongeren en Don Bosco.

Geef je snel op en stuur een berichtje aan vorming@donbosco.nl

Tot 13 december om 14.00 uur in de Kampschuur van Assel Don Bosco Centrum, Pomphulweg 104, Hoog Soeren.



Agenda

December

13 dec. Inspiratiecafé DBWN in de Kampschuur

17 dec. Kerstbijeenkomst vrijwilligers, medewerkers DBWN en salesianen van Mariahoeve Assel en de medewerkers.

JUBILEUMJAAR
in voorbereiding op 16 augustus 2015
de 200^{ste} verjaardag van de geboorte van Don Bosco

- 1 oktober 2014
"Toegewijs aan de Jeugd: De salesianen van Don Bosco in Nederland, 1926-2013"
- 15 november 2014
"DE BIBEL IN EEN UUR" in Schiedam
- 23 januari 2015
ACAD. ZITTING DB-jeugdcom, Leuven
- 1 februari 2015
TV-MIS op de VRT
- 8 februari 2015
Presentatie "BEST-PRACTICE" in Assel
- 14 maart 2015
STUDIEDAG over opvoeding, Brussel
- 1 mei 2015
JONGERENHAPPENING in Haacht
- 31 mei 2015
ONTMOETINGSDAG in Hoevelaken
- 21 juni 2015
SPORT- EN SPELDAG in Assel
- 1-5 juli 2015
DB YOUTH NET in Rijswijk
- 16 augustus 2015
SLOTFEEST in Oud-Havortoo
- April-oktober 2016
TENTOONSTELLING kunstwerken in St Agatha

centrum keuzelijc: www.lekhandviki.be

GELUKWENS

Dat een roze wolk
je dag mag kleuren.
Dat de blauwe zee
je rust toe ruist.
Dat het goudgeel
van de zonnebloem
je hart verwarmt.

Dat het groen
van de lente
beloftes fluistert.
Dat het oranje herfstblad
je ogen streelt
en bruine aarde
je stevigheid biedt.

Dat het geluk
je toe mag lachten
in al zijn kleuren.