



Assel Don Bosco Centrum

Vorming, Bezinning en Ontspanning

Nieuwsbrief



juni 2014 nummer 22

Voorwoord

Beste lezer, lezeres

Dit is de derde nieuwsbrief van het jaar. De vakantieperiode nadert snel. De zon gaat schijnen en het wordt aangenaam weer. Tenminste daar gaan we met z'n allen vanuit. Figuurlijk schijnt de zon al. We zijn bezig met allerlei activiteiten die aan onze accommodatie zeer wel ten goede komen. In dit nummer kunt u dat lezen.

Voor het bestuur gaat de zon ook een beetje schijnen. Eén van de bestuursleden heeft formeel de taak van secretaris op zich genomen.

Wat onze gasten betreft gaan we ook een zeer levendige vakantieperiode tegemoet. Zowel de Kampschuur als de Villa zijn bijna constant bezet. Er komen gasten uit Vlaanderen en we bieden onderdak voor musici en dansers van het Nationaal Jeugdorkest, die een uitvoering hebben in de Kathedraal in Kootwijk.

Kortom naast de zon zit er letterlijk ook muziek in ons centrum.

U bent van harte welkom om gewoon even aan te komen.



Het bestuur en de coördinatoren van Assel Don Bosco Centrum wensen u een fijne vakantie toe. We hopen van harte dat u voldoende ontspanning krijgt, mooi weer, en genoeg energie opdoet om er weer tegen aan te kunnen.

thema-eetavond

Op dinsdag 24 juni 2014 organiseert Assel Don Bosco Centrum een thema-eetavond met als thema:

"in gesprek met...."

"In gesprek met Je beste Vriend(in), je Maatje, je Hulp. Degene die je echt tot rust brengt, die je doet lachen, waar je altijd op kunt vertrouwen, die je beter kent dan jezelf, die (buiten)gewoon goddelijk is".



Van harte welkom op weer een thema-eetavond op de bijna langste dag van het jaar: dinsdag 24 juni 2014 in Assel vanaf 17.30 uur. Een avond met licht en met dat waar je van leeft.

We beginnen om 18.00 uur.

In verband met de maaltijd deze keer graag aanmelden voor 20 juni via pragt.r@donbosco.nl of 055-5191201

We zien naar jullie komst en deelname uit.

Rita en Ruud

**Van mooie woorden
gaan planten al
helemaal niet groeien....**

- Uit tuinwijsheden door Ben van Ooijen

Nieuwe secretaris

In de bestuursvergadering van 23 mei 2014 is de heer Peter Overmars officieel benoemd tot secretaris van het bestuur van Assel Don Bosco Centrum. Hij is al bestuurder. Hij vult nu de vacature in van secretaris.



Wij wensen Peter succes met zijn werk als secretaris.

De vacature bestuurslid blijft nog wel open.

Het bestuur bestaat nu uit:
Jacques Dijkers, voorzitter
Vincent Rietvelt, penningmeester
Peter Overmars, secretaris
Ben Peters, lid



Uit het gastenboek. 4 mei 2014

Ons weekend ligt weer achter ons en wilde ik u even bedanken voor de mogelijkheid die we weer hebben gehad om van uw locatie gebruik te mogen maken.

We hebben een goed weekend gehad en alles was weer prima in orde. Mocht u vragen hebben of het is niet zorgvuldig genoeg achter gelaten dan hoor ik het graag.

Ik ben blij om elke keer weer vernieuwingen te zien en de locatie ziet er goed verzorgd uit. Alle deelnemers waren vol lof over de locatie en de omgeving.

Nogmaals hartelijk dank voor alle goede zorg en goede medewerking. We hopen nog vele malen gebruik te mogen maken van de locatie.

Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst.
Magda (Alphacursus uit Voorthuizen)

in soberheid zit veel

rijkdom

Bond zonder Naam

© maart 2014 | www.bsn.nl



Agenda

24 juni	thema-eetavond
28 tot 29 juni	KJD-festival te Nieuwkuik
4 tot 6 juli	Weekend Don Bosco SAMEN
7 tot 12 juli	Don Bosco de Takel Oostende
12 juli	uitvoering koor Belcanto
19 juli- 9 aug.	DeeBeetje jeugdkampen
22 tot 26 aug.	Don Bosco Rijswijk
21 sept.	Activiteit Vredesweek in de Oude Stal.
22-23 sept.	Don Bosco Tweedaagse
26 tot 29 sept.	Don Bosco Spirit.

Vredesweek 2014

Zondag 21 september 2014 begint de Vredesweek. Dit jaar neemt Assel Don Bosco Centrum deze activiteit op in haar programma. Deze activiteit wordt samen met de vredesbeweging in Apeldoorn georganiseerd.



Activiteiten.

Vredesfietsstocht vanaf Apeldoorn naar Assel Don Bosco Centrum, een afstand van ruim 10 km vanaf het centrum van Apeldoorn. Duur: ongeveer 1 uur. Start 11.00 uur in Apeldoorn, startplek nader te bepalen. Aankomst in Assel: ongeveer 12.00 uur

Ontvangst met koffie/thee/limonade in de Oude Stal

In Assel Don Bosco Centrum: een wandeling door het meditatiebos: 13.00 uur, duur ongeveer ½ uur.

Dienst in de Heilige Geestkapel o.l.v. (een van) de paters Salesianen, 14.00 uur, duur ongeveer ½ uur. Uitgangspunt bij deze dienst vormt de kloostergemeenschap van Taizé. Het bijzondere van deze kloostergemeenschap is het oecumenische karakter ervan. Ook worden sinds 1978 elk jaar in een Europese stad jongerenontmoetingsdagen gehouden, waaraan tienduizenden jongeren meedoen. Slechts 1 keer is Nederland de ontmoetingsplek geweest: 2010 in Rotterdam.

Workshop met "Loesje": 15.00 uur, duurt ongeveer 1 uur.

Onder leiding van Loesje worden posters gemaakt rond het thema van de Vredesweek. De methode, die Loesje hiervoor gebruikt, is geschikt voor 12+. Een aantal van de resultaten wordt gebruikt om te graveren in metalen (koper of een ander metaal) plaatjes en deze worden in en rondom het meditatiebos opgehangen/bevestigd, eventueel op andere plekken in en rondom Assel als blijvend resultaat van deze "Vredesdag".

16.00 uur: terugtocht naar Apeldoorn.

17.00 uur: aankomst in Apeldoorn.

In de volgend nieuwsbrief krijgt u van ons meer informatie.

VREDE, DOE ER WAT MEE !

Nieuwtjes

Bartafels Kampschuur

In de Kampschuur zijn twee nieuwe bartafels gemaakt. Henk Goossen heeft deze tafels gemaakt. Ben en Ruud hebben de tafels geschilderd. Het ziet er lekker strak en fris uit.

De Piramide

Jacques en Ruud hebben de entree voor de Piramide klaar. De Piramide krijgt dan een officiële ingang aan de Kampschuurzijde.



Meditatiebos.

Op onze oproep om iets af te staan voor het meditatiebos is positief gereageerd door iemand. Met veel aandacht geven we het ontvangen object een mooie plek in het bos. Daarnaast is er een **oude hakselaar** die door de mensen van de boerderij in Assel zelf is gebruikt in het meditatiebos geplaatst. Met dank aan de werkers met deze machine.

Bankstel Piramide

We hebben een prachtig bankstel gekregen voor de Piramide. Het zijn twee banken en een lekkere fauteuil. Een grote lamp fleurt de huiskamer van de Piramide helemaal op. Het is een zeer knusse ruimte geworden. Met dank aan de geveer Jacques.

Achteraf had ik meer lof moeten zaaien....

Uit tuinwijsheden door Ben van Ooijen

Gespot langs een weg in de buurt van Oene langs de Klompenpadroute



Terwijl wij onze kinderen alles over het leven leren, leren onze kinderen ons waar het in het leven om draait.

(uit Hartverwarmendwijs scheurkalender 2014 Een rimpeling van hoop2 maart)

Een rimpeling van hoop

Elke keer dat iemand opstaat voor zijn idealen, of werkt aan het verbeteren van het lot van anderen, of vecht tegen onrechtvaardigheid, veroorzaakt hij een rimpeling van hoop.

En wanneer al deze verschillende rimpelingen, uit miljoenen centra van energie en moed samenkomen, zullen zij een stroming vormen die de machtigste muren van onderdrukking en weerstand zal ondermijnen.

Robert Kennedy



Dag van de Dialoog

Assel Don Bosco Centrum is een plek voor deelname aan de Dag van de Dialoog.

Stichting Samenspraak, v/h Platform Duurzame Dialoog Apeldoorn organiseert elk jaar de Dag van de Dialoog. Ook dit jaar. Deze dag is gepland op woensdag 5 november 2014.

De Dag van de Dialoog is een belangrijke mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Er is een grote diversiteit van deelnemers.



Wij vinden dat Assel Don Bosco Centrum een plek is om een bijdrage te leveren en deel te nemen aan de Dag van de Dialoog. Van belang is dat jongeren gemotiveerd raken om eraan mee te doen. Het is interessant te bekijken of jongeren met verschillende (religieuze) achtergrond met elkaar in gesprek willen om in dialoog te onderzoeken wat hun (religieuze) achtergrond voor hen betekent in hun dagelijks leven.

Naast het met elkaar in dialoog gaan wordt er ook samen gegeten. Ook wordt een wandeling door het meditatiebos ingebouwd. Kortom; het wordt een dag om naar uit te kijken.

Er zijn al voorbereidende gesprekken gevoerd om de plannen om te zetten in daden.

Dit nummer is tot stand gekomen met medewerking van Koos Meijerink, Ruud Pragt, Peter Overmars, Lejo Webbers

Volgende nummer verschijnt augustus 2014.